

VAN DE REDACTIE

Deze uitgave van BIJEEN bevat weer veel nieuws over uiteenlopende onderwerpen. Naast de gebruikelijke rubrieken die u gewend bent aan te treffen, deze keer ook informatie over de liturgische bloemschikking in de veertigdagentijd en Pasen, een verslag van de kortgeleden gehouden gemeenteavond over de renovatie van de kerkzaal, de middagdienst op zondag 31 maart en een eerste aankondiging alweer van de rommel- en boekenmarkt die op zaterdag 7 september gehouden gaat worden. Al met al zeer zeker de moeite waard om deze uitgave goed te lezen om zodoende op de hoogte te blijven van alles wat er speelt in en rondom onze kerkgemeenschap.

Verder bij de dienstenroosters, achterin deze uitgave, de aankondiging van de Vespers, die als vanouds weer gehouden worden in de Kapel (vanaf zondag 24 maart, vier weken lang).

INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor het volgende nummer van BIJEEN (april 2019) kan ingeleverd worden t/m dinsdag 26 maart 2019 op het volgende adres: Egelskop 12 / aglbürger@ziggo.nl.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

OM TE BEGINNEN



*Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden...
Toen begon Petrus hem fel terecht te wijzen...*

Marcus 8 vers 31 en 33

De *veertigdagentijd* -de veertig dagen voor Pasen- begint de komende maand. Die tijd werd vroeger vaak *lijdenstijd* genoemd. Het is tegenwoordig gebruikelijker om de tijd voor Pasen *veertigdagentijd* te noemen. En dan de laatste twee weken -de laatste twee zondagen voor Pasen de *lijdenszondagen* te noemen.

Maar of je het nu over *lijdenstijd* of *veertigdagentijd* hebt, telkens speelt -in ieder geval op de achtergrond- het lijden van Jezus een

rol. Het is niet weg te denken in deze *veertigdagentijd* -in deze *lijdenstijd*. Want de weg naar Pasen toe -de weg naar de opstanding toe, gaat via het lijden -via de kruisiging -via de dood van Jezus. Dat lijden -die kruisiging -die dood hebben hun eigen plek in het grote verhaal van Jezus.

Er valt misschien wel iets voor te zeggen om deze tijd weer *lijdenstijd* te gaan noemen. En dan vooral vanwege al het lijden dat in deze wereld nog steeds plaatsvindt. Dat we aandacht hebben voor het lijden van deze wereld. We moeten zorgen dat we niet ongevoelig worden voor dat lijden.

...

Misschien had Jezus aanvankelijk nog de hoop, dat alles anders zou lopen. Misschien had Jezus aanvankelijk nog het idee dat het Koninkrijk van God zou aanbreken. *De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij; kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws*. Het zijn de eerste woorden van Jezus in het Marcus-evangelie. En de beweging die Jezus opricht -de beweging die rondom Jezus ontstaat, lijkt op het eerste gezicht ook heel succesvol. Het zou zomaar kunnen dat *het Koninkrijk van God nabij is*.

Maar ergens zit een omslagpunt. Ergens worden de tegenkrachten steeds sterker -te sterk. De farizeeën, de schriftgeleerden, de herodianen -de aanhangers van koning Herodes- en zelfs de dorpsgenoten van Jezus keren zich tegen hem. Zijn dorpsgenoten vertellen bijvoorbeeld minachtend over hem: *hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zussen niet hier bij ons?*

Ergens zit een omslagpunt. Jezus voelt de tegenkrachten sterker worden. Jezus voelt dat ze uit zijn op zijn leven. Jezus voelt het lijden en de dood dichterbij komen. Hij kan die onmacht en die pijn niet voor zichzelf houden. Hij wil het met zijn discipelen delen. Hij gaat -in alle openheid- het gesprek met zijn leerlingen aan.

Niet zo vreemd. Iedereen zou dat doen. Als er iets met je aan de hand is, wil je dat delen met wie dicht bij je staan. Vooral ook omdat

je verwacht, dat wie dicht bij je staan, tijd en aandacht hebben voor jou -voor wat jou overkomt. Hij vertelt aan zijn leerlingen dat hij verworpen wordt-hij vertelt over zijn lijden -hij vertelt over zijn dood. Maar hij vertelt ook, dat hij zal opstaan uit de dood.

...

Eigenlijk volgen op alle lijdensaankondigingen van Jezus in het Marcus-evangelie de reacties van de discipelen -van de leerlingen. Deze keer is de reactie van Petrus. Hij kan en wil niet geloven wat Jezus zegt. Misschien niet helemaal onbegrijpelijk bij *slecht-nieuws-gesprekken*. *Verworpen worden? Lijden? Sterven?* Dat over de *opstanding* heeft Petrus misschien nauwelijks meer gehoord. In plaats van meeleven wijst Petrus Jezus terecht. Het minste waar Jezus in zijn situatie op zit te wachten.

Misschien wil Marcus met die reacties van de leerlingen zijn lezers - ons- wel aan het denken zetten: *wat zou jij gezegd hebben? hoe zou jij gereageerd hebben? welk beeld heb jij van Jezus?*

ds. René Alkema

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*



UIT DE GEMEENTE

Mensen kunnen allerlei tegenslagen tegenkomen in hun leven. Soms in de relationele sfeer. Soms vanwege hun gezondheid. Soms vanwege ouderdom. Soms op het werk. Het valt niet altijd mee om *uitwegen* te zien en te vinden. Toch wens ik iedereen die tegenslagen tegenkomt het beste voor de toekomst. Houd vol! Houd moed!

BIJ DE DIENSTEN IN MAART

Op 10 maart begint de veertigdagentijd. We volgen het project van *Kind-op-Zondag*. Dat project heeft als titel (en thema) "een nieuw begin" meegekregen. We lezen de "klassieke" lezingen voor deze tijd, met name uit het Lucas-evangelie.

Op 31 maart is er een oecumenische viering in de Ontmoetingskerk.

We haken aan bij de lezingen en het thema van het 40dagenproject. We hopen natuurlijk zo veel mogelijk kinderen, maar ook zoveel mogelijk volwassenen in deze 40dagentijd in de kerk te ontmoeten.

VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD

De korte vespervieringen zijn een mooie en ingetogen manier om de zondag af te sluiten. Als het begint te schemeren en de avond valt, nemen we nog even een moment de tijd om uit de Bijbel te lezen, een lied te zingen, of naar de stilte te luisteren. De opstelling in een kring rond de paaskaars en de pianomuziek dragen zeker bij aan het bijzondere karakter van een vesper. U bent van harte uitgenodigd om eerst een half uur mee te vieren en daarna eventueel nog even een kopje koffie te blijven drinken.

De vespers zijn dit jaar op 24 maart, 31 maart, 7 april en 14 april.

ONTMOETINGSDIENST

Op vrijdag 1 maart om 19.30 uur vindt er weer een ontmoetingsdienst plaats in de zaal van *Dijckstate*. Bij een ontmoetingsdienst is er eerst een (korte) viering –de ontmoeting met God. Na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken en met elkaar te praten –de ontmoeting met elkaar. Kerkelijk werker Jan Grootendorst is deze keer de voorganger. Mevr. Hetty van de Kolk speelt piano. Wie weet tot vrijdag 1 maart en anders wellicht tot vrijdag 5 april, wanneer de volgende ontmoetingsdienst is!

KINDERLEERHUIS

We zijn in februari begonnen met het kinderleerhuis voor kinderen van groep 7 en 8. We gaan daar in maart nog een paar keer mee door (7 en 14 maart van 15.45 uur tot 16.30 uur in de Ontmoetingskerk). We houden ons bezig met het Avondmaal. We stellen ons vragen als: *Waarom heet het Avondmaal? Waarom doen we dat eigenlijk? Wat is de betekenis daarvan? Wat heeft het met Jezus te maken?*

MUZIEK OP VERZOEK

We willen iedereen gelegenheid geven om op de laatste zondag van de maand in de Ontmoetingskerk een lied via een clip (youtube, etc.) aan te dragen, dat dan tijdens de collecte wordt getoond. Dat kan

een geestelijk lied zijn -dat kan klassieke muziek zijn -dat kan hedendaagse muziek zijn. Enige voorwaarde is dat het niet te lang duurt (laten we zeggen: ca. 3 minuten) Heeft u -heb jij een lied dat u -dat jou aanspreekt? Wil je het een keer in de zondagse dienst laten zien/horen? Mail dan een lied -graag met het internetadres -en motivatie naar renealkema@xs4all.nl en we proberen zo snel mogelijk (jo)uw aanvraag te honoreren.

BIJBELLEZEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

De 40-dagentijd nadert weer. Ook dit jaar bestaat er de mogelijkheid mee te doen aan het Bijbellezen in die tijd. We doen dat op oecumenische basis.

We gaan in de vier evangeliën de lijdens- en verrijzenisverhalen lezen. We lezen van maandag 18 maart tot zaterdag 13 april bijbelgedeeltes, die aangegeven worden aan degenen die zich aanmelden. Op de donderdagavonden 21 en 28 maart en op 4 en 11 april komen we van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur bij elkaar in De Mantel van de st. Maartenskerk in Maartensdijk om aan de hand van een inleiding door te praten over wat we gelezen hebben. We zoeken daarbij naar de exegetische betekenis, maar zeker ook naar de betekenis van de teksten in ons eigen leven. De avonden zullen achtereenvolgens geleid worden door Dr. Eduard Verhoef, Ds. René Alkema, Pastoraalwerkster Marie-José Janssen-Zuidberg en René Grotenhuis (oud directeur van Cordaid) uit Bilthoven. Als u mee wilt doen, kunt u zich opgeven bij: Marie-José Janssen-Zuidberg, mail-adres: janssen-zuidberg@hetnet.nl, of telefoon: 06-22410012. U kunt ook de voice mail inspreken.

HET IS NIET ERG ALS U EEN KEER EEN DONDERDAGAVOND MOET OVERSLAAN.

FILM OP ZATERDAGAVOND

We sluiten op zaterdag 9 maart ons filmseizoen af met een *feelgood* film. Op het programma staat *the intern* (de stagiaire) uit 2015 van regisseur Nancy Meyers. Het is een soort inter-generatieve film (een film waarin twee verschillende generaties met elkaar *aan de praat* raken).

De 70-jarige Ben (Robert De Niro) is weduwnaar en gepensioneerd. Hij komt zijn dagen moeilijk door, totdat hij iets ongebruikelijks doet: op zijn *oude dag* wordt hij stagiair bij een hippe internetwinkel in

Inmiddels heeft de gemeenteavond plaatsgevonden; een verslag vindt u elders in deze BIJEEN.

Eens in het jaar bezoekt een delegatie van de kerkenraad de Adventkapel. Dit zou afgelopen herfst hebben plaatsgevonden, maar is opgeschoven in verband met het jubileum in tweevoud van dit deel van onze gemeente. Vandaar:

Bezoek van een delegatie van de kerkenraad aan de Adventkapel.

Zondag 24 maart aanstaande na afloop van de dienst.

Ter bespreking van het wel en wee in de kapel met regelmatige bezoekers.

Ook de diaconie moet zich conformeren aan het "FRIS" administratiesysteem van de PKN; dit leidt ertoe dat de begroting van de diaconie er voor dit jaar anders uitziet dan voorheen. Hulde aan Miranda Verheul die hierbij op een verantwoorde manier "oud" en "nieuw" met elkaar heeft weten te verbinden.

De kerkenraad heeft ook stilgestaan bij de zorgen rond de cantorij. Wij zijn heel blij dat Han van IJcken in voorkomende gevallen de cantorij wil leiden, maar de wekelijkse oefenavond komt helaas wel in het gedrang. Vóór alles zal eerst overleg gevoerd worden met Tiny van Ewijk.

Op voorstel van de commissie die de rommelmarkt organiseert gaat de kerkenraad akkoord om van de opbrengst 50 % te besteden aan (het onderhoud aan) een school in Gambia. De kerkenraad geeft aan dat het belangrijk is dat over dit project duidelijk gecommuniceerd wordt. De andere 50 % is voor onze eigen gemeente bestemd.

De kerkenraad vergadert weer op maandag 4 maart.

Namens de kerkenraad,
Toon Moene (toon@moene.org).
telefoon: (0346) 21 42 90.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

NIEUWS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

VERANTWOORDING COLLECTEN EN ONTVANGEN BEDRAGEN

Over de afgelopen periode kunnen wij het volgende melden:

Collecten t.b.v. kerk over januari	€ 429,57
Collecten t.b.v. kerk over februari (tot 17-02)	€ 337,09
Gift voor muzikale ondersteuning in dienst	€ 150,00
Gift via de heer J. Grootendorst	€ 40,00

COLLECTEBONNEN TIJDENS DE DIENSTEN

U kunt natuurlijk gewoon een bijdrage in de collectezak doen. Om echter gebruik te maken van de fiscale aftrek mogelijkheid zijn er collectebonnen in het leven geroepen. Deze bonnen kunt u bij het CvK bestellen. Na betaling worden de bonnen bij u thuisgebracht. Liefst voor de eerst volgende zondag.

Hoe komt u aan collectebonnen? Heel simpel. Maak € 20,00 (of veelvoud) over op NL77 INGB 0000 242 880 t.n.v. Protestantse Gemeente Maartensdijk/Hollandsche Rading o.v.v. uw adres.

AFRONDING ACTIE KERKBALANS 2018

Heeft u uw vrijwillige bijdrage voor het jaar 2018 nog niet overgemaakt en heeft u geen herinneringsbrief ontvangen? Dat zou kunnen. Want niet altijd komen de toezeggingskaarten retour, terwijl u misschien nog wel wilt bijdragen. Gebruik dan onderstaand rekeningnummer en vermeld er dan even bij dat het om de bijdrage van 2018 gaat.

NL 08 INGB 0000 10 25 02 t.n.v. Protestantse Gemeente
Maartensdijk-Hollandsche Rading.

ACTIE KERKBALANS 2019

Actie Kerkbalans 2019 is opgehaald en we kunnen vermelden dat het toegezegde bedrag staat op € 76.874,97. We hopen dat dit nog iets meer wordt, want van 32 huishoudens is de enveloppe nog niet terugontvangen. Heeft u de enveloppe nu nog thuis staan, wilt u dan zo vriendelijk zijn om deze in de brievenbus van de kerk te deponeren? Het mag ook op de Nachtegaallaan 7.

De maand januari is ook voor velen de maand om direct de bijdrage

over te maken. Kun je het ook niet vergeten. Van het toegezegde bedrag is dan ook al € 16.748,09 ontvangen.

Let op: de kerk kan niet automatisch incasseren, dus u moet zelf het bedrag overmaken.

GEVEN VIA EEN OVEREENKOMST

Bij Actie Kerkbalans zat informatie over periodiek schenken via een overeenkomst. Voor de maand januari heeft dit al geresulteerd in 4 nieuwe schenkingsovereenkomsten. Een mooi resultaat en hartelijk dank.

Wilt u nu ook van de maximale belastingvrijstelling gebruik maken?

Vul dan een overeenkomst in die u kunt vinden op de www.pkn.nl.

Let op: Uw bijdrage voor het jaar 2019, of een deel daarvan, mag nog niet door ons ontvangen zijn.

JAARREKENING 2018

De penningmeester is druk bezig het jaarwerk af te sluiten en de jaarrekening met balans en winst/verlies rekening over het jaar 2018 op te stellen. De kascommissie is compleet en bestaat uit René vd. Bunt en Wilma van de Hoef. Zodra de onderhandse stukken gecontroleerd zijn door de kascommissie zal deze aan de kerkenraad aangeboden worden.

FACEBOOK

Volg je de Ontmoetingskerk Maartensdijk nog niet op facebook?

Doen hoor. Je wordt op de hoogte gehouden van de laatste activiteiten binnen onze gemeente. Like onze pagina of ga ons volgen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Barbara van Barneveld-den Ouden

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

DIACONIE EN ZENDING



DOEL 2^E COLLECTE MAART 2019
-zondag 3 maart- Diaconie

-zondag 10 maart- Kerk zijn in woord en daad. Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen. Doet u mee?

-zondag 17 maart- Verlaat de gevangenis....en dan? Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangnissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex)gevangenen. Helpt u mee?

-zondag 24 maart- Stop kinderarbeid in India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter

onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

-zondag 31 maart- Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral 'nieuwkomers' of mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.

BEGROTING 2019 DIACONIE

Onderstaand vindt u de samenvatting van de voorgestelde begroting van de Diaconie 2019:

Totaal baten	€ 12.550
Totaal lasten	€ <u>12.330</u>
Verwacht resultaat	€ 220

Korte toelichting: De verwachting is een lichte daling van de bijdragen en (collecte)opbrengsten, in lijn met de zichtbare trend van de afgelopen jaren. De giften/uitgaven inzake het Diaconale werk zullen daardoor in dezelfde lijn iets afnemen. De overige kosten zijn conform de werkelijke lasten van voorgaande jaren begroot. De volledige begroting ligt bij de penningmeester van de Diaconie (Miranda Verheul-Burger) ter inzage. Mocht u deze informatie willen inzien en/of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen.

SAMEN ETEN

Op 28 maart en 25 april is er weer Samen eten in Maartensdijk. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom. Om ongeveer 18.00 uur begint de maaltijd.

In Hollandsche Rading is er Samen Eten op donderdag 7 maart en 4 april. Dit samenzijn begint om 12.00 uur en de maaltijd begint om ongeveer 12.30 uur in het Dorpshuis van Hollandsche Rading.

OPBRENGST COLLECTEN

Zondag 27 januari	PKN/Jeugdwerk	€ 93,75
Zondag 27 januari	Middagdienst/Onkostenbestrijding	€ 133,14
Vrijdag 1 februari	Onkostenbestrijding	€ 42,85
Zondag 3 februari	Kerk in Actie/Werelddiaconaat Bangladesh	€ 116,90
Zondag 10 februari	PKN/Catechese en Educatie	€ 105,75
Zondag 17 februari	Kerk in Actie/Noodhulp-Ethiopië	€ 144,52

VOEDSELBANK / DOUWE EGBERTS-ZEGELS

DE-punten sparen voor een goed doel: een goed idee! De voedselbank spaart elk jaar DE-zegels voor koffie. Dat doen ze samen met de Lionsclub De Bilt. Het is een gezamenlijke actie van DE en de Lionsclub in Nederland t.b.v. de voedselbanken, waarbij DE het gespaarde aantal punten verhoogt en van deze punten aan de voedselbanken pakken koffie schenkt. Vorig jaar had men in De Bilt 1400 pakken koffie gekregen. Wij kunnen de punten gewoon inleveren door ze in de manden voor de voedselbank te deponeren (in een zakje of met een paperclipje). De diaconie zorgt ervoor dat de bonnen bij de voedselbank terecht komen.

Werkgroep Diaconie/Zending,
Namens hen, Agnita Dijkstra en Miranda Verheul

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

GEMEENTEAVOND 14 FEBRUARI 2019

Ds. René Alkema verzorgt tijdens een bijzonder goed bezochte gemeenteavond de opening. We zingen lied 253 "De zon daalt in de zee".

We hebben gelezen uit psalm 84, daarin: Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel. In een korte overdenking gaat het over het binnen gaan van een kerk

tijdens de vakantie. Je twijfelt wel eens aan je geloof maar doorgaans niet als je een kerk binnengaat.

Nienke Koeman geeft vervolgens uitleg over de plannen rondom de herinrichting van de kerkzaal. Ze heeft met een groep gemeenteleden meegedacht over de mogelijkheden die er zijn. Er wordt geadviseerd een aannemer in de arm te nemen die de aanpassingen in goede banen kan leiden.

Wim Duizer gaat in op de financiële aspecten van onze kerk. De verhuur van ruimtes is voor onze kerk een forse inkomstenbron. Vanaf 1998 is er 15000 gulden per jaar gereserveerd voor groot onderhoud, met het invoeren van de euro is dit 15000 euro per jaar. We hebben een fors banksaldo met daarin een reservering voor het aanpassen van de kerkzaal die toereikend is voor het plan dat er nu ligt.

De aanwezigen dragen vervolgens onderstaande vragen/aandachtspunten aan: We blijven met de formulering zo letterlijk mogelijk bij wat gezegd is.

Denk aan de verbetering van de akoestiek.

Bij aanpassingen aan de zaal zal intoneren van het orgel nodig zijn. Alleen het aanpassen van het podium heeft al een forse impact gehad en het orgel klinkt nu scherper. Het opnieuw inregelen van de klanken van het orgel zal een forse kostenpost zijn waarmee geen rekening gehouden lijkt te zijn.

Wat zijn de consequenties voor een houten meubel als het orgel bij het aanpassen van de verwarming.

Maak een liturgisch aandachtspunt.

Is er een 10 jarige financiële prognose? Barbara van Barneveld heeft een prognose gemaakt en in 2027 komen we bij ongewijzigd beleid in de min qua liquide middelen.

Hoe zit het met de duurzaamheid, daarbij gaat het doorgaans om hoge kosten.

Maak de technische installatie bij het verwijderen van het balkon niet te groot, er moet een rolstoel/rollator langs kunnen.

Weet waar je aan begint met het sauzen van de muren.

Komen er bij een extra doorgang minder kledinghangers om te gebruiken?

Bij een extra deur zal het altijd tochten.

Kunnen we de huidige banken inkorten. Maximaal 2x7 centimeter.

Als de banken blijven staan blijft de verwarming dan intact?

Wat gaat alles kosten, graag altijd redeneren vanuit het gehele kostenplaatje.

10% verhoging van de aanneemsom is gebruikelijk bij een jaarovergang.

Het is verstandig een niet te overschrijden aanneemsom af te spreken.

Is er rekening gehouden met zonnepanelen en spouwmuurisolatie?

Nee, het gaat over de inrichting van de kerkzaal.

Wat willen we als gemeente met de inrichting van de kerkzaal?

Hoeveel mensen komen er over 10 jaar nog in de kerk?

Je kan ook de achterste banken afsluiten.

Bij ORK was meneer Van Dijk aangesteld, er is toen nagedacht over hoe we kerk willen zijn, er zou een verslag van zijn.

Wassen en stomen zal niet helpen bij het opknappen van de wandkleden. Het opknappen van de wandkleden zal erg bewerkelijk zijn.

Waarom gaat de preekstoel weg en wat gaat ermee gebeuren. Voor een aantal aanwezigen heeft de preekstoel emotionele waarde.

Wat willen we met onze kerk in de toekomst.

Laten we de juiste volgorde aanhouden: eerst bespreken wat we willen met onze kerkdiensten en daarna praten over de inrichting.

Laten we geen verhuurbedrijf worden waar af en toe een kerkdienst wordt gehouden.

Voortaan graag alle leden persoonlijk uitnodigen voor een gemeenteavond.

Er zijn nieuwe leden voor de werkgroep nodig om verdere plannen te maken. Vanuit het college van rentmeesters zal iemand moeten aanschuiven.

Jan Nieuwenhuize, Barbara en Nienke worden hartelijk bedankt voor hun diverse werkzaamheden.

We spreken af dat de kerkenraad op korte termijn een conceptbeleidsplan opstelt waarna voor de zomer een tweede

gemeenteavond wordt gehouden met als thema: hoe willen we met elkaar kerk zijn en welke inrichting van de kerkzaal past daarbij.

In BIJEEN van april volgt informatie over het vervolg.

Eric Kuijvenhoven

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN

EEN NIEUW BEGIN

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen en mogen maken. De bloemschikking sluit hier op aan bijvoorbeeld met het getal 8: op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd, en zo wordt het getal 8 het symbool voor een nieuw begin. In de schikkingen is het getal 8 zichtbaar, door 8 glazen flessen op de 6 zondagen in de Veertigdagentijd en met Pasen. In 6 weken begeleiden de lezingen ons iedere week op weg naar hoop, naar het nieuwe begin. Voor de schikkingen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag gebruiken we 7 flessen. De lezingen op deze twee dagen zijn gericht op het moment (voetwassing en kruisiging), niet op de toekomst.

De 8 flessen, deels bekleed met riet- of grasstengels, zijn gevuld met water, water geeft immers nieuw leven. Ook het riet is symbolisch: riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Het Exodus-verhaal over de doortocht door de Rietzee vertelt over het nemen van onbekende wegen voordat je kunt komen naar het nieuwe begin. De 8 flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. De toelichting vindt u steeds bij de liturgie van de zondag. De vormen zijn o.a.: cirkel, ellips, rechthoek, vierkant, kruis en hart.

Wij hopen dat de schikkingen uw belangstelling waard zijn.

Elly, Gerda, René, Henk

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

BARMHARTIGHEID IS HET ENIGE CRITERIUM VOOR GOEDE BIJBELUITLEG

De laatste weken / maanden zijn mij tot drie keer toe bijbelteksten onder ogen gekomen die mij irriteerden. Of was het de manier waarop die bijbelteksten gebruikt werden? Of misschien wel allebei!

Eerst waren er de teksten uit Richteren (Rechters in de nieuwe bijbelvertaling) die het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap in november aangaf. Deze teksten droegen niet bij aan mijn geloof. Het toppunt – of beter het dieptepunt – was toen ik Richteren 18 volgens dat rooster moest lezen. Er is sprake van een volk in de stad Laïs dat rustig en onbezorgd leefde (Richteren 18:7) en op geen gevaar bedacht was (Richteren 18:10). Laïs was gelegen op de plaats waar nu de stad Dan ligt in het noorden van Israël. In Richteren 18:27 wordt opnieuw van dat volk gezegd dat het een rustig leven leidde en zich van geen gevaar bewust was, en dan wordt zonder enige kritische opmerking of vraag verteld dat de bevolking door de Israëlieten, of nauwkeuriger door de Israëlietische stam Dan, om het leven wordt gebracht en dat de stad met vuur verbrand wordt. Zo kan ook de stam Dan aan grondgebied, een erfdeel in het beloofde land, komen. Overigens blijkt uit Jozua 19:47-48 dat Dan al eerder een eigen grondgebied had veroverd!

Er staat in Richteren 18 niet bij dat God dat heeft opgedragen, maar bij eerdere veroveringen van Israël in het land Kanaän wordt vaak nadrukkelijk over een bevel van God gesproken om dat land in te nemen. Het wordt steeds zo voorgesteld alsof God wil dat volkeren worden verdreven, steden worden uitgemoord om op die manier Israël aan eigen grondgebied te helpen! Ik heb daar veel moeite mee.

Daarna was er de commotie over de inmiddels beruchte woorden uit onze kerkorde over de 'onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël'. De relatie met de joden en met hun traditie, in ons spraakgebruik het Oude Testament, is natuurlijk onloochenbaar, maar het blijft een probleem hoe de huidige staat Israël daarin past. Merkwaardig was de reactie van emeritus hoogleraar Pieter van der

Horst in Trouw van zaterdag 5 januari. Hij pleitte ervoor om af te zien van enig bijbels argument omdat we dan in een patstelling terechtkomen waarin geen overeenstemming wordt bereikt. Dat kan wel waar zijn, maar dat is voor mij geen reden om bijbelse argumenten buiten spel te zetten. Ik begrijp zijn argument wel, immers overeenstemming is moeilijk te bereiken als van twee kanten op een heel verschillende wijze met de bijbel wordt om gegaan. Maar wordt die overeenstemming wel bereikt als we de bijbel er buiten laten? Ik ben van mening, en ik zal dat verderop weer zeggen, dat juist de bijbel een criterium aanreikt dat bepalend zou moeten zijn voor ons doen en laten.

En toen was er de commotie over *mensen*, let wel: het gaat om *mensen* zoals u en ik, mensen onder ons, die homofiel of transgender of wat dan ook zijn. En dan weer die bijbelse argumenten. Alsof de auteurs van de bijbel ooit van transgenders gehoord hebben en alsof de auteurs van de bijbel weet hadden van de speelse variëteiten die de natuur kent ten aanzien van man of vrouw of van allerlei variaties daartussenin. Als ze er al weet van hadden, dan nog werd het in die cultuur heel anders beoordeeld dan vandaag de dag. Je kunt veel teksten uit de bijbel niet zomaar toepassen op de wereld van onze tijd. Er is duidelijk een groeiproces aan te wijzen waarin Israël steeds helderder gaat zien wat nu wel of niet belangrijk is en welke woorden meer waarde hebben dan andere. Zo hebben in het Oude Testament de profeten kritiek geleverd op allerlei overleveringen die zij niet belangrijk vonden; zie bijvoorbeeld Hosea 6:6. Jezus is van cruciaal belang is geweest om in woord en daad te laten zien waarom het echt gaat in de boodschap van God, wat werkelijk van belang was.

In alle drie de genoemde voorbeelden gaat het voor mijn gevoel op een heel wezenlijk punt mis. Als ik me dan ook op een bijbeltekst mag beroepen, dan noem ik 2 Korintiërs 3:6, de letter doodt, maar de Geest maakt levend. Duidelijker kan ik het niet zeggen. Paulus die zich zo vaak op bijbelteksten beroept weet heel goed de waarde van de overgeleverde traditie, een traditie die bestaat uit een groot aantal woorden en een nog groter aantal letters. Maar als we niet

verder komen dan de letters kost dat het leven aan de mensen uit Laïs in Richteren 18, aan mensen in het Midden-Oosten omdat joden en arabieren elkaar het leven niet gunnen, en aan mensen in onze eigen samenleving die met hun 'anders' zijn hier geen leven hebben. Na die bewogen week in januari sprak Alice van Halsema op zondag 13 januari over de rode draad die door heel de bijbel heen loopt, de draad van de barmhartigheid. René Alkema zei dat hij die verklaring niet getekend had en dat hij volgens de opstellers van die verklaring dus niet 'bijbelgetrouw' was. Mijns inziens zijn de mensen die allerlei teksten zo letterlijk willen toepassen die rode draad van de barmhartigheid kwijt. Zij gaan geheel voorbij aan de boodschap van het evangelie, aan het Koninkrijk van God dat wij zichtbaar mogen maken in deze wereld. Barmhartigheid is toch de kern van de traditie waaraan wij ons vasthouden, van het woord van God? Een andere uitkomst kan ik niet bedenken. Als de barmhartigheid niet bepalend is voor het leven dan is de mens en ook deze wereld ten dode opgeschreven. Dat verhoede God. Maar ik vrees dat God het in onze handen heeft gelegd om Zijn barmhartigheid in deze wereld te laten gebeuren.

Eduard Verhoef

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

MIDDAGDIENST ZONDAG 31 MAART

Op zondag 31 maart organiseren we de 6e middagdienst in de reeks 'Woorden die werken'. Het thema is dit keer ERVAREN.

Hoe kun je de kracht van Gods liefde ervaren? Iedereen ervaart het geloof op zijn of haar eigen manier. We kunnen de Bijbel erbij pakken, op welke manieren ervaren de mensen rondom Jezus, Gods nabijheid? Zijn ze blij, wanhopig of verwachtingsvol? Welke emoties voeren de boventoon? Vervolgens kunnen we kijken of dat overeenkomt met onze ervaringen en gevoelens.

Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor de kinderen is er een kindermoment en ruimte om lekker een tekening te maken. Aan het

einde van de middagdienst staan er broodjes met soep en knakworsten klaar!

<i>Wanneer:</i>	<i>Zondag 31 maart 2019, aanvang 17.00 (deuren open om 16.30)</i>
<i>Thema:</i>	<i>Ervaren</i>
<i>Spreker:</i>	<i>Ronny van Renswoude</i>
<i>Muziek:</i>	<i>Band Revelation</i>
<i>Locatie:</i>	<i>Ontmoetingskerk, Maartensdijk (Kon. Julianalaan 26)</i>

Iedereen is van harte welkom!

Werkgroep Middagdiensten,
Bertine, Henk, Margriet, Marie-Louise en Thirza

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ROMMELMARKT 2019

Voordat we het weten is het **zaterdag 7 september**, dus daarom willen wij u alvast vragen deze datum in uw agenda te zetten. Dan organiseren we namelijk weer de jaarlijkse rommel-/boekenmarkt en natuurlijk kunnen wij weer veel spullen gebruiken.

Vanaf zaterdag 31 augustus kunt u weer spullen inleveren bij de Ontmoetingskerk. Wij hopen dat u de spullen dus nog even wilt bewaren! Er worden echter geen grote meubels (bankstellen e.d.) en grote elektrische apparaten (koelkasten e.d.) in ontvangst genomen. Verder is alles welkom: boeken, kopjes, glaasjes, vazen, bloempotten, speelgoed, tassen, kleedjes, puzzels, kleine meubels, tv's, radio's, gereedschap, cd's, schilderijen, beeldjes, kerstspullen, potjes, pannetjes, kleding etc. etc.. Wilt u echter eerder de spullen kwijt, dan horen wij het graag en kijken wij of we ruimte hebben om de spullen alvast op te slaan.

De opbrengst van de rommel-/boekenmarkt zal dit jaar bestemd zijn voor:

- 50% Kerk;

- 50% school in Gambia, o.a. voor nieuw meubilair.

De samenstelling van de rommelmarktcommissie is iets gewijzigd. Mas heeft helaas moeten stoppen als lid van de commissie. Wij willen Mas nogmaals bedanken voor alle tijd en energie die hij in de rommelmarkt heeft gestoken de afgelopen jaren. Mas blijft nog wel betrokken bij de rommelmarkt, dus we gaan hem niet helemaal missen!

De rommelmarktcommissie heeft ondertussen ook weer twee nieuwe leden, waar we natuurlijk heel blij mee zijn; Lianne de Graaf en Wilrik de Rooij zijn ons team komen versterken.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de rommel-/boekenmarkt, dan kunt contact opnemen met Peter van Barneveld (0346-212826).

De Rommelmarktcommissie,
Marianne, Esmeralda, Jeannette, Lianne, Wilrik en Peter

*_**_**_**_**_**_**_*

NIEUWS VAN DE KINDERNEVENDIENST

PROJECT VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. We ontdekken dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

In het project voor de veertigdagentijd staan we met de kinderen stil bij de vraag wat ervoor nodig is om een nieuw begin te kunnen maken. Elke zondag komt een vaardigheid aan de orde die daarmee te maken heeft. De projectverbeelding bestaat uit 'beginnersdiploma's' waarop de vaardigheden vermeld staan. Ook is

daarop een verhaal te zien over de tuin van Julia en Stef, waarmee elke zondag het thema en Bijbelverhaal kunnen worden ingeleid.

Zondag 3 maart 2019 – Lucas 6:39-49

Wat zie jij in de spiegel?

Jezus spreekt zijn leerlingen toe. Als je oordeelt over een ander zonder kritisch naar jezelf te kijken, lijkt je op een blinde die een andere blinde wil begeleiden. Je lijkt dan op iemand die een ander wijst op een splinter, terwijl je zelf een balk in je oog hebt.



Zondag 10 maart 2019 – Lucas 4:1-13



Kiezen

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd komen we Jezus tegen in de woestijn. Hij moet kiezen. Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter van te worden en het leven naar zijn hand te zetten? Of kiest hij voor de weg van de Eeuwige?

Zondag 17 maart 2019 – Lucas 9:28-36

Wakker worden!

Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft... slapen! Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, zul je in ieder geval wakker moeten worden.



Zondag 24 maart 2019 – Lucas 13:1-9

Geduld



Deze week horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten geeft. Wat moet je met zo'n boom,

omhakken? De eigenaar van de vijgenboom vindt van wel. Maar de wijngaardenier overtuigt hem: geef de boom ook dit jaar nog een kans. Heb geduld!

Zondag 31 maart 2019 – Lucas 15:11-32

Vergeven

Het is feest als de verloren zoon thuis komt. Iedereen is weer bij elkaar. Een nieuw begin! Maar voor dat het zover is, is nog wel wat nodig. Zolang de oudste zoon moppert, wordt het niks. De vader heeft voorgedaan hoe je kunt vergeven. De vraag is of de oudste zoon dat ook kan.



Zijn jullie nieuwsgierig geworden? Kom dan naar het veertigdagentijd project vanaf zondag 10 maart. Houden jullie de e-mail van je ouders in de gaten, want er komt ook nog een uitnodiging naar jullie toe. Wij hopen dat we veel kinderen mogen verwelkomen tijdens dit veertigdagentijd project.

Namens de Kindernevendienst,
Hellen van de Kamp

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

**GROTE SCHOONMAAK EN ONDERHOUD TUIN
ONTMOETINGSKERK**



Op [zaterdag 6 april](#) wordt er weer een grote schoonmaak in de kerk gehouden en zal de tuin grondig aangepakt worden.

Om 9.00 uur staat de koffie en iets lekkers klaar en daarna gaan we aan de slag.

Heeft u tijd en zin om mee te helpen? Heel

graag, al is het maar een uurtje.

U bent van harte welkom! Zeg nu eerlijk, een schoon gebouw en een mooie tuin, dat willen we als kerkgangers toch allemaal?



Bedankt alvast voor uw inzet en tot 6 april!

Met vriendelijke groet,
Janny Kok en Eveline de Rooij

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

OVERIGE (KORTE) BERICHTEN

BIJEEN BEZORGING

De BIJEEN-bezorgingsgroep zorgt maandelijks voor het verspreiden van de BIJEEN. Na jaren van trouwe hulp hebben Corrie Verschuur en Joke van Stralen aangegeven te willen stoppen met de BIJEEN bezorging. We zijn Corrie Verschuur en Joke van Stralen dankbaar voor al hun werkzaamheden. We zijn nu op zoek naar bezorgers voor 1: Boomklever, Distelvink en Braamsluiper en 2: Sperwerlaan, Kievitlaan, Hondsdraf en Wolfsmelk. Wil(t) jij/u helpen, geef dat dan door aan Eric Kuijvenhoven, tel. 211804, of mail: eric.aarisje@planet.nl.

www.pknmaartensdijk.nl

Op onze site wordt wekelijks de Nieuwsbrief en informatie over de aanstaande kerkdiensten geplaatst. Maandelijks plaatsen we de BIJEEN en daarnaast kunt u nuttige informatie over onze kerk vinden. Heeft u vragen, suggesties of wilt u een bericht plaatsen mail dan naar: info@pknmaartensdijk.nl.

AMNESTY – COLLECTANTEN GEZOCHT 11-16 MAART 2019

De Amnesty collecte is dit jaar van 11 t/m 16 maart. Voor deze collecte zoeken we nog collectanten, zowel voor Maartensdijk als voor Hollandsche Rading, Groenekan en Westbroek. Wilt u collecteren voor Amnesty, dan horen we dat graag. De collecte kost ongeveer 2 uur van uw tijd. U kunt zich aanmelden bij Nienke Koeman, nienke_stein@yahoo.com of 0642247051.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

BIJBELLEESROOSTER NEDERLANDSE BIJBELGENOOTSCHAP

Maart

* 6 Aswoensdag
13 Biddag

<p>1 vrijdag <i>Lucas 6:1-11</i> Sabbats(on)rust</p>	<p>7 donderdag <i>Lucas 7:11-17</i> Opwekking</p>	<p>13 woensdag * <i>Psalm 127</i> Zonder de hulp van de HEER is alles zinloos</p>	<p>19 dinsdag <i>Leviticus 1:10-17</i> Geurige gave?</p>	<p>25 maandag <i>2 Timoteüs 2:14-26</i> Houd de waarheid voor ogen</p>	<p>31 zondag <i>Leviticus 4:13-21</i> Groepsverantwoordelijkheid</p>
<p>2 zaterdag <i>Lucas 6:12-26</i> In de leer bij Jezus</p>	<p>8 vrijdag <i>Lucas 7:18-28</i> Vol verwachting</p>	<p>14 donderdag <i>2 Timoteüs 1:11-10</i> Volhouden</p>	<p>20 woensdag <i>Leviticus 2:1-10</i> Recept voor offers</p>	<p>26 dinsdag <i>2 Timoteüs 3:1-9</i> Zware dagen</p>	
<p>3 zondag <i>Lucas 6:27-38</i> Christelijke assertiviteit</p>	<p>9 zaterdag <i>Lucas 7:29-35</i> Kinder-achtig</p>	<p>15 vrijdag <i>2 Timoteüs 1:11-18</i> Heilzame woorden</p>	<p>21 donderdag <i>Leviticus 2:11-16</i> Zout</p>	<p>27 woensdag <i>2 Timoteüs 3:10-17</i> Inspiratie</p>	 <p>18 maart Op debijbel.nl vind je ook elke dag een korte toelichting bij het Bijbelleesrooster.</p>
<p>4 maandag <i>Lucas 6:39-49</i> Wie ogen heeft om te kijken, moet zien</p>	<p>10 zondag <i>Psalm 49</i> Wat is echte rijkdom?</p>	<p>16 zaterdag <i>2 Timoteüs 2:1-13</i> Niet te vangen</p>	<p>22 vrijdag <i>Leviticus 3:1-5</i> Vet voor de HEER</p>	<p>28 donderdag <i>2 Timoteüs 4:1-8</i> Waarheid en niets dan de waarheid</p>	
<p>5 dinsdag <i>Lucas 7:1-10</i> Geloof, hoop en liefde</p>	<p>11 maandag <i>Jeremia 6:1-15</i> Er is een weg terug</p>	<p>17 zondag <i>Psalm 52</i> Ontmaskering</p>	<p>23 zaterdag <i>Leviticus 3:6-11</i> Geef iets waardevols</p>	<p>29 vrijdag <i>2 Timoteüs 4:9-22</i> Concrete opdrachten</p>	
<p>6 woensdag * <i>Psalm 53</i> Atheïsme is dwaas</p>	<p>12 dinsdag <i>Jeremia 6:16-30</i> Let op de weg</p>	<p>18 maandag <i>Leviticus 1:1-9</i> Offerregels</p>	<p>24 zondag <i>Leviticus 3:12-17</i> Bloed-serieus</p>	<p>30 zaterdag <i>Leviticus 4:1-12</i> Schuld(on)bewust</p>	

* _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK IN MAARTENSDIJK

- 3 maart 09.30 uur Ds. G. Landman, De Bilt
Collecte: 1) Kerk 2) Diaconie
Kindernevendienst: Bertine Oostveen
Oppasdienst: Jasmijn en Ilse
- 10 maart 09.30 uur Ds. R. Alkema
Collecte: 1) Kerk 2) Zending - Cuba
Kindernevendienst: Hellen van de Kamp
Oppasdienst: Heidy Bundels
- 17 maart 09.30 uur De heer J. Grootendorst
Collecte: 1) Kerk 2) Gevangenezorg Ned.
Kindernevendienst: Tanja Lake
Oppasdienst: Margriet van der Vaart
- 24 maart 09.30 uur Ds. R. Alkema
Viering Heilig Avondmaal (kring)
Collecte: 1) Kerk 2) Zending - India
Kindernevendienst: Nienke Koeman
Oppasdienst: Corine de With
- 31 maart 09.30 uur Oecumenische viering,
samen met de Sint Maartenskerk
Collecte: 1) Kerk 2) PKN – Missionair werk
Kindernevendienst: Renske Valk
Oppasdienst: Margriet van der Vaart
- Middagdienst
17.00 uur spreker: Ronny van Renswoude
m.m.v. de band Revelation
Thema: Ervaren
Collecte: 1) Bestrijding onkosten
- 7 april 09.30 uur Ds. R. Alkema
Collecte: 1) Kerk 2) Werelddiaconaat
Kindernevendienst: Joella
Oppasdienst: Jasmijn en Amy



Na alle zondagdiensten wordt er koffie/thee geschonken.

Op zondag 10 maart zijn er voorbeeldbrieven van Amnesty International.

Op zondag 24 maart is de Wereldwinkel aanwezig.



*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

DIENSTEN IN DE ADVENTKAPEL IN HOLLANDSCHE RADING

3 maart	11.00 uur	Ds. G. Landman, De Bilt Collecte: 1) Kerk 2) Diaconie Geen zondagschool/oppasdienst.
10 maart	11.00 uur	Ds. R. Alkema Collecte: 1) Kerk 2) Zending - Cuba Geen zondagschool/oppasdienst.
17 maart	11.00 uur	De heer J. Grootendorst Collecte: 1) Kerk 2) Gevangenzorg Ned. Geen zondagschool/oppasdienst.
24 maart	11.00 uur	Ds. R. Alkema Viering Heilig Avondmaal (kring) Collecte: 1) Kerk 2) Zending - India Geen zondagschool/oppasdienst.
	19.00 uur	Vesperdienst Collecte: geen
31 maart		<u>Geen</u> dienst in de Kapel; zie diensten OK
	19.00 uur	Vesperdienst Collecte: geen

7 april

11.00 uur Ds. R. Alkema
Collecte: 1) Kerk 2) Werelddiaconaat
Geen zondagschool/oppasdienst.

19.00 uur Vesperdienst



Op zondag 10 maart zijn er voorbeeldbrieven van Amnesty International en is de Wereldwinkel aanwezig.



Na alle diensten in de 40dagentijd (ochtenddiensten en vespers), dus vanaf 10 maart, wordt er koffie en thee geschonken.



*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

HOSANNA

De mensen die juichten,
wat waren ze blij,
de man van de wonderen,
was hen zo nabij.

Ze zwaaiden met takken,
'Hosanna hij komt",
maar 't zou niet lang duren,
de lofzang verstomt.

Het tij dat ging keren,
zij kozen partij,
'kruisigt die Jezus,
laat Barabas vrij".

Cobie Verheij-de Peuter

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*